

Delf mijn gezicht op

Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi.

Wie mij ontmaskert zal mij
vinden.

Ik heb gezichten meer
dan twee,

ogen die tasten in den
blinde,

harten aan angst voor
angst ten prooi.

Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd
wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw
verstaan

en leven bloot en
onomwonden,

aan niets en niemand
meer ten prooi.

Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi..

(Huub Oosterhuis)