

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst

**Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen
voelen**

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren

Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen!

**En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te
doen**

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Uitgesproken door Nelson Mandela bij zijn inaugurele rede als president van Zuid Afrika

Zuid Afrika, 1994. Geschreven door mw. Williamson